

טיפים לביקור באמסטרדם

לפניכם מספר טיפים על אמסטרדם שאינם בהכרח מופיעים במדריכי התיירים. ההמלצות לגבי מסעדות משקפות, פחות או יותר, את ההעדפות הפרטיות שלי, והמסעדות שבחרתי להמליץ עליהן הן כאלה שמתאימות לכל כיס, כשבכוונה לא פירטתי לגבי מסעדות שהן יקרות יחסית, וגם לא על מסעדות שמגישות אוכל מעולה אך האווירה בהן אינה מספיק מיוחדת ושמחה. ההמלצות מתאימות לכל עונה. אם תרצו המלצות על מסעדות יקרות יותר (ובהחלט יש על מה להמליץ), רק תגידו ואשמח לשתף.

אוכל רחוב ומסעדות מומלצות

אזהרה: יש להימנע ממסעדות שאין לגביהן המלצה מפורשת ממישהו שאתם מכירים. גם אם מסעדות מסוימות מצוינות במדריך תיירים או באתר אינטרנט כלשהו (כולל tripadvisor), לפעמים הסיבה היא שהן פשוט משלמות על כך או שעשו מניפולציה, ולא תמיד יש להמלצות קשר למציאות. הכי חשוב זה להתרחק ממסעדות שמשדלות תיירים להיכנס אליהן, ומכאלה שמציגות את התפריט בתמונות בחלון הראווה. יש פה אינסוף מלכודות תיירים, ושומר נפשו ירחק!

בהולנד מקובל לאכול את הארוחה העיקרית בערב, ובצהריים להסתפק בארוחה קלה של סלט / מרק / קיש / סנדביץ' או משהו כזה, ורוב-רובן של המסעדות בכלל סגורות בצהריים או מגישות תפריט מצומצם, ורק נפתחות בערך בשש בערב, והמטבח נסגר בשעה 21:30 או 22:00 גג (!), למעט כמה חריגים, אז קחו את זה בחשבון בתכנון הארוחות.

איפה הייתי ממליץ לאכול **לאנצ'** בצהרי היום

מרקיית Soep en Zo מציעה כשמונה סוגי מרקים איכותיים ועשירים שהם מכינים במקום ושמתחלפים כל יום וכל היום, לצד סלטים מקוריים וטריים ולפעמים גם קישים. יש להם שני סניפים במרכז העיר בכתובות הבאות: Jodenbreestraat 94 – שליד ככר Waterlooplein, ו Nieuwe Spiegelstraat 54 (ובנוסף יש גם סניף בשכונה שמדרום למרכז העיר, מחוץ למסלול ההליכה הרגילים של תיירים). לסניף שנמצא ב-Nieuwe Spiegelstraat 54 מומלץ להגיע אחרי בוקר מפרך במוזיאונים, ומכיוון שאין שם מקומות ישיבה, קחו אתכם את מה שתקנו בשקית נייר, ושבו על ספסל במרחק חצי-דקה הליכה משם על תעלת ה-Princengracht או ה-Keizersgracht (כשמזג האוויר מתאים לכך, כמובן). המקום פתוח עד שעות הערב.

סנדביציית **Van Dobben** נמצאת בסימטה ליד כיכר רמברנדט ומספקת ארוחת צהריים הולנדית hard core באווירת בר מקומי מלפני כמאה שנה. בעיניי המקום מיוחד כי הוא אותנטי מאוד ומספק אפשרות להכיר טעמים מקומיים. לא חובה לאכול שם, אבל כשאני עובר בסביבה קשה לי שלא להיכנס פנימה.

מסעדה הולנדית טיפוסית – לוצ'ה (Loetje) – זו אחת המסעדות היחידות בהן מוגש תפריט מלא גם בצהריים לקהל הולנדי מקומי (בשונה ממלכודות התיירים), ולמעשה היא פתוחה כל שעות היום

ללא הפסקה. המסעדה הזו מפורסמת בין היתר בזכות הסטייק שמוגש בה, כך שאם אתם שם, אז זה מה שאתם אמורים להזמין (ועדיף את הסטייק בגודל הרגיל, כי ה-XL גדול מדי). המסעדה נמצאת בכתובת Johannes Vermeerstraat 52 - מרחק קצר מכיכר המוזיאונים (Museumplein), ויש לה גם סניפים נוספים בעיר (אחד צמוד לתחנת הרכבת המרכזית, אחד בחלק המזרחי של העיר קרוב לנהר ה-Amstel, ואחד בחלק הצפוני שאליו צריך להגיע עם מעבורת, ללא תשלום, מהמעגן שנמצא בצד הצפוני של תחנת הרכבת). לא ניתן להזמין מקום, כך שבערב לעתים צריך להמתין ולפתוח במשקה על הבר עד שמתפנה שולחן.

Café de Jaren – המקום הזה נמצא ברשימת ההמלצות שלי לא בגלל האוכל (אם כי יש בתפריט כמה דברים טעימים), אלא בזכות העובדה שמהחצר האחורית שלו (שכדי להגיע אליה יש לחצות את בית הקפה ולצאת מהדלת האחורית), וגם מהמרפסת בקומה העליונה, יש את הנוף האהוב עלי ביותר. יושבים שם על קו המים ורואים את העיר מזווית שכשמזג האוויר טוב (ולא קר מדי) החיים נראים ממנה פשוט נפלאים. התפריט בצהריים לא מסובך וכולל מרקים, סנדביצים, מבחר סלטים בבר שירות עצמי שנמצא בקומה העליונה, ועוד כמה מנות. המחיר שווה לכל נפש. אם אין מקום ישיבה בחצר, אפשר פשוט להמתין כמה דקות ומישהו יקום, וגם בפנים נעים לשבת. זה גם מקום שאפשר להעביר בו כמה שעות בעבודה על הלפ-טופ מבלי שמישהו יעיר לכם. הכתובת: Nieuwe Doelenstraat 20 – 22 ובאינטרנט: <http://www.cafedejaren.nl>

מסעדות מתאימות לארוחת ערב

אם אתם חובבי בשר, ובייחוד סטייקים וספייר-ריבס – **Castell** היא מסעדת הבר-בי-קיו הטובה בעיר, ולדעתי (וגם לדעת רבים אחרים) היא טובה פי כמה מקפה דה-קלוס (שבכל זמן נתון 40% לפחות מהסועדים בה הם תיירים ישראלים), ואפילו מנת הספייר-ריבס שלה עולה על זו של דה-קלוס. הכתובת – Lijnbaansgracht 253 – קרוב מאוד לליידספליין. רצוי להזמין מקום מראש (<http://www.castellamsterdam.nl>) אבל אפשר גם להגיע מוקדם יחסית ולקוות שיימצא לכם מקום. חשוב לציין שאוכלים שם על מגש שמונח על הברכיים, בסמוך לשולחן נמוך, והישיבה די כפופה. אפשר גם לשבת על הבר, ולזוג זה יותר מומלץ. אם הסטייק שקיבלתם נא מדי לטעמכם, אל תתביישו לשלוח אותו לסיבוב נוסף על הגריל.

מסעדה באווירה שמתאימה לארוחה בשניים עד ארבעה – **Pastis** – מעין ביסטרו צרפתי-אירופי בכתובת Eerste Constantijn Huygensstr 15. רצוי להזמין מקום מראש - www.pastisamsterdam.nl

מתחם מקורה של גלריות, מאכלי רחוב ובארים, במקום שהיה פעם המוסך המרכזי של חברת החשמליות של אמסטרדם – **De Hallen** www.dehallen-amsterdam.nl – נמצא בחלק המערבי של העיר (Hannie Dankbaar Passage 33 – זו סימטה שיוצאת מ-Kinkerstraat). הוא פתוח לאורך כל היום, ובערב מומלץ להגיע בשעה מוקדמת יחסית – כלומר לא אחרי 19:00 – כדי לתפוס מקום ישיבה בלב ההפנינג לפני שנהיה שם עמוס ומקומות הישיבה אזולים. גם בלי קשר לאוכל הייתי ממליץ לבקר במתחם הזה, אפשר גם סתם לשתות שם בירה, יין או ג'ין-אנד-טוניק (שימו לב לדוכן שמתמחה רק בזה!) ולתצפת על ההולנדים שמבלים במקום. יש גם מסעדות לא רעות שצמודות למתחם, אבל הכי כיף לשבת במרכז העניינים, גם אם האוכל פשוט יותר.

מסעדה סינית מעולה ואותנטית, דקה הליכה מכיכר ליידיספליין, בין המון מלכודות תיירים אבל היא עצמה ממש לא כזו. שמה של המסעדה הוא **Taste of Culture** www.tasteofculutre.net וכתובתה Korte Liedsedwardsstraat 139-141 -- זו אחת המסעדות האהובות עלינו ביותר.

והנה המלצה על שלוש מסעדות יקרות ומעולות, שארוחה בהן תעלה כ-100 יורו לאדם, ולעתים יותר:

- **Mr. Porter** שבמלון W, ליד ככר Dam, עם האווירה הכי כיפית – <http://www.mrportersteakhouse.com>
- **Izakaya** – בשכונת דה-פייפ, פיז'ן אסיאתי <http://izakaya-restaurant.com/amsterdam>
- **Sazanka** – שבמלון Okura – מתאים במיוחד אם אתם 4-8 אנשים – טבח אישי יעמוד מולכם וילהטט בורטואזיות ובביצועי מטבח מהחלומות - <https://www.okura.nl/en/culinary/sazanka>

טיפים בנושא תחבורה

הדרך הזולה ביותר להגיע מנמל התעופה סכיפהול למרכז העיר אמסטרדם היא באוטובוס מס' 197 היוצא כל 15 דקות בדיוק מתחנה שנמצאת ממש ביציאה מהטרמינל, ליד המקום בו נמצאות המוניות. המחיר הוא כ-5 יורו בלבד לאדם.

ובכל זאת, אם אתם לא תרמילאים או תפרנים במיוחד, ואם נרשמתם לשירות UBER והורדתם את האפליקציה לסמארטפון, אז ביציאה מהטרמינל, ליד דלת B, אפשר לתפוס מונית UBER X לעיר במחיר קבוע – כ-22 יורו. זה הכי מומלץ.

מונית רגילה מסכיפהול לעיר עולה כ-35-45 יורו, ולפעמים יותר (תלוי לאן בדיוק אתם נוסעים).

כמעט לכל מקום בעיר ניתן ומומלץ להגיע ברגל או על אופניים.

אפשר גם לדלג ממקום למקום בטרם (חשמלית). מחיר הכרטיס לאדם הוא 2.90 יורו וניתן לשלם ישירות לנהג או – בקווים מסוימים – לכרטיסן שיושב ליד דלת הכניסה האחורית. הכרטיס תקף לשעה שבמהלכה ניתן לעבור בין קווים. בכניסה וביציאה מהקרונית יש להצימד את כרטיס הנסיעה לקורא הכרטיסים האלקטרוני הממוקם ליד הדלת. אפשר גם לרכוש כרטיס התקף ל-24 שעות במחיר 7.50 יורו.

על מונית אפשר לעלות במספר מצומצם של מקומות בעיר בהם מוניות ממתנות בטור. בדרך כלל קשה עד בלתי-אפשרי לתפוס מונית סתם כך ברחוב, ובטח כשגשום משום שאז כל המוניות תפוסות. הכי מומלץ זה להשתמש בשירות המוניות של UBER או להזמין מונית מהתחנה הראשית של אמסטרדם, ותוך 2-5 דקות המונית תגיע אליכם. מספר הטלפון של התחנה, ששמה TCA, הוא +31.20.777.7777

אם תרצו להשכיר רכב כדי לצאת אל מחוץ לעיר, מומלץ לשכור רכב ב-BUDGET/AVIS או ב-SIXT. מאחר וחנייה בעיר עולה כ-4 יורו לשעה, מומלץ לקחת את הרכב רק בימים בהם ייעשה בו שימוש. בתוך העיר ממש לא צריך רכב.

מה עושים באמסטרדם?

שווקים

בשבת בבוקר, עד שעות אחה"צ המוקדמות, הדבר המומלץ ביותר (בעצם – הדבר שמוכרחים לעשות ושביקור באמסטרדם בסופ"ש אינו שלם בלעדיו!) הוא ללכת לשוק הצפוני - **Noordermarkt** שנמצא ברחוב Lindengracht. באמצע השוק יש דוכן של מרק אפונה טיפוסי (לא כשר, בגלל חלק ממרכיביו) ולחמניות חמות וטריות עם נקניקיה עסיסית או נתחי בשר אחר, ועוד תבשילים אותנטיים ומחממי לב. אפשר לשבת שם בדוכן ולאכול עם עוד עוברים ושבים וזה נחמד ומומלץ ביותר. השוק הוא גם המקום הטוב ביותר לנשנוש של נתחי דג הרינג בדוכני הדגים, וגבינות הולנדיות אותנטיות בדוכני הגבינות. אחרי שהולכים הלךך ושוב לאורך השוק הזה, עוברים לשוק סמוך הנמצא בסמוך ולמרגלות הכנסייה הצפונית (Noorderkerk). ובסיום סיור השווקים של בוקר או צהרי יום שבת, נופלת בחלקכם הזכות לטעום מטארט התפוחים הטוב ביקום (ראו להלן).

טארט התפוחים הטוב ביותר ביקום

למרגלות הכנסייה הצפונית (Noorderkerk), יושב לו בית קפה פינתי ומיתולוגי בשם Winkel. בבית הקפה הזה, שנראה כאילו לא שיפצו אותו כבר איזה 400 שנה, מוכרים עוגת תפוחים שאנשים עולים אליה לרגל מכל קצוות הממלכה. בימי שבת, כשבכיכר הסמוכה פעיל שוק ססגוני, הם מוציאים עוגה חמה מהתנור בערך כל שלוש דקות, וכל הפרוסות שנחתכות ממנה נחטפות בשניות. בשאר ימי השבוע התדירות מעט יותר איטית, אבל עדיין גבוהה למדי. שווה לעמוד בתור (הוא זז מהר), וגם אם אין מקום ישיבה בפנים או בחוץ, אפשר לאכול סביב אחד משולחנות העמידה שברחוב, ובלבד שלא תחזרו הבייתה בלי שטעמתם את עוגת התפוחים הזו (עם קצפת לצידה!) בשילוב קפה או תה. בימים שאינם שבת לא צפוי שיהיה תור בכניסה, אבל גם האווירה תהיה פחות ססגונית, והעוגה תצא מהתנור בתדירות מעט נמוכה יותר.

שווקים נוספים המומלצים לביקור והפתוחים באמצע השבוע הם **Albert Cuypmarkt** – שוק אלברט קאופ ב-Albert Cuypstraat – הגדול ביותר בעיר, ומלבד זה שיש בו הכל, פשוט כיף להסתובב בו ובסמטאות שלידו בשכונת דה-פייפ הרבגונית והנעימה; וגם **שוק פשפשים ב-Waterlooplein** – לחובבי הז'אנר.

שייט תעלות – ניתן לשייט בתעלות העיר בסירות התיירים, אבל הכי מומלץ זה לשכור סירה (למקסימום 8 אנשים) ב-Mokum Boat. אין צורך להיות סקיפר מדופלם כדי להשיט את הסירה הזו. יש לבצע הזמנה מראש באתר שלהם: <https://mokumbootverhuur.nl/en/> חשוב לציין שאם מזג האוויר קר או גשום, עדיף לשוט בסירות התיירים המקורות.

טיול רגלי בשכונת יורדאן וב-9 הרחובות – אזור המאופיין ברחובות צרים החוצים את תעלות מקסימות, ויש בו בוטיקים, גלריות, בתי קפה, מסעדות ומבנים היסטוריים.

Vondelpark – הפארק המרכזי של העיר (תראו אותו במפה). השביל המעגלי שעובר לאורכו של הפארק הוא באורך של כ-4 ק"מ, אבל די בכניסה יש כמה אטרקציות ומקומות שמעולה להצטלם בהם, ואפשר פשוט לתצפת על העוברים ושבים וליהנות מהחיים. גם הפארקים האחרים בעיר שווים הצצה.

ל**בית אנה פרנק** מומלץ מאוד לקנות כרטיסים מראש, באינטרנט, עם שעת הביקור המדויקת שלכם, ובכך לחסוך מעצמכם עמידה של כשעתיים-שלוש בתור.

מוזיאון ואן גוך – מומלץ להזמין כרטיסים מראש, על מנת לחסוך את העמידה בתור, שעשוי להיות ארוך מאוד. בואן גוך בימי שישי של תחילת החודש יש בערב גם קונצרט והופעת מחול. צריך לבדוק תאריכים ספציפיים - www.vangoghmuseum.nl

רייקסמוזיאום – המוזיאון המלכותי לאמנות – www.rijksmuseum.nl עם כל היצירות החשובות של רמברנט ועוד אומנים הולנדים (ולא רק).

מוזיאון סטדלייק לאומנות מודרנית - www.stedelijk.nl

מוזיאון ההיסטוריה היהודית ובית הכנסת הפורטוגזי – נמצאים בכיכר Waterlooplein. ניתן לבקר גם בשוק הפשפשים הנמצא בקרבת מקום (שסגור בימי ראשון), ואף להנות מהמרק הכי טעים בעיר (במרקיית Soep en Zo עליה כתבתי כבר). אולי המוזיאון הזה לא נשמע הכי אטרקטיבי למבקרים מישראל, אבל בעיניי זהו אתר מעניין ומיוחד ביותר.

מופעים

בכר ליידיספליין ממוקם דלפק כרטיסים להופעות, כאשר ביום ההופעה ניתן לקנות כרטיסים ב-50% הנחה: www.lastminuteticketshop.nl כמו כן, תוכלו לבדוק באתרים של: הבלט הלאומי www.operaballet.nl, Nederlands Dans Theater להקת מחול מהמובילות בעולם www.ndt.nl וכן הופעות מוסיקה ב**פרדיסו**, ובאולם **זיגו דום** והופעות ג'אז, מהן ההופעות המתוכננות לימים בהם תשהו באמסטרדם (כמובן לפי ההתעניינות שלכם).

אתר אינטרנט מומלץ בו ניתן להתעדכן על כל מה שקורה באמסטרדם: www.iamsterdam.com